

Liturgie



Intochtslied: Psalm 79:5

5

O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille wateren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.

Stilte-Bemoediging-Groet

Zingen: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Genadewoord en Leefregel

Zingen: Lied 512:3,4

3

Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4

al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

Gebed

Lezing: Psalm 23 en Johannes 10:11

¹Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

²Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,

³Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

⁴Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

⁵*U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.*

⁶*Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.*

¹¹*Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen.*

Zingen: Lied 23a:1,4

1
D' Almachtige is mijn herder en geleide,
wat is er dat mij schort?
Hij weidt mij als zijn schaap in vette weide
waar gras noch groen verdort.
Hij drenkt mijn ziel in koele bronn'en beke.
Indien mijn geest verstrooi'
en af dwaal' van de kudde' en rechte streke,
Hij brengt ze weer te kooi.

4
Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven
vol wijns! God stort zijn hart
genadig uit, ten beste van mijn leven,
ten troost van alle smart.
Ik zal Gods huis en zegenrijke tempel
bewonen dag en nacht,
en nimmermeer verlaten Arons drempel,
maar sterven op mijn wacht!

Verkondiging

Zingen: Lied 23b:1,3,4,5

1
De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat'ren der rust.

3
De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

4
De Heer is mijn herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5
De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m'altijd.

Dankgebed - voorbeden

Zingen: Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vlezes;

en een eeuwig leven.

Amen

Maaltijd van de Heer

Tafelgebed 1a

Zingen: Lied 405:4

4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

Tafelgebed 1b

Mensen vormen een kring

Gezamenlijk gebeden Onze Vader

Vredegroet.

Zingen: Op melodie 'Ik bouw op U mijn schild en mijn Verlosser'

(Lied 246 Ev Liedbundel/Finlandia)

Lam Gods

Lam God dat draagt de zonde van de wereld

Ontferm U Heer. Ontferm U over ons

Lam Gods dat draagt de zonde van de wereld

Ontferm U Heer, ontferm U over ons Lam Gods dat draagt de zonde van de wereld

Geef vrede Heer, Geef ons Uw vrede Heer

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied: 653: 6,7

3

Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

Wegzending en Zegen

7

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.