

## **Orde van dienst**

**Zondag 10 mei 2025**

**Voorganger Ds. N. van Splunter**

**Organist Sjanie Jongekrijg**



### **Thema: 'De vrede van Christus'**

Intochtslied: Psalm 98: 1 en 3

1

Zing een nieuw lied voor God de Here,  
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen  
met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde  
bevrijdend heil en bindend recht  
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3

Laat heel de aarde een loflied wezen,  
de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des Heren wordt geprezen,  
lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote koning,  
verhef, bazuin, uw stem van goud,  
de Heer heeft onder ons zijn woning,  
de Heer die bij ons intocht houdt.

### **Stilte**

**Votum en groet**

**Klein Gloria**

### **Korte introductie op het thema van de dienst**

### **Kyriegebed**

#### **Genade verkondiging**

#### **Lied: NLB 305: 1, 2 en 3**

1

Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht / vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!

2

Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan!

305:3

Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!

### **Leefregel: Matteus 6: 24 - 34**

*Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?*

*Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.*

### **Lied: ELB 7a vs. 1, 2 en 5**

1  
De Heer is mijn herder en geen ding  
ontbreekt mij naar zijn wil;  
Hij schenkt mij rust in grazig land,  
aan waat'ren klaar en stil.

2  
Hij is het, die mijn ziel verkwikt  
en die mijn schreden leidt  
in rechte sporen om de eer  
zijns naams in eeuwigheid.

5  
Zo zullen heil en goedheid groot  
mij volgen dag aan dag,  
en ik verkeer in 's Heren huis,  
waar 'k eeuwig wonen mag.

### **Gebed om de Heilige Geest**

#### **Gesprekje met de kinderen**

##### **Lied: “Wij gaan voor even uit elkaar”**

Wij gaan voor even uit elkaar  
en delen nu het licht.  
Dat licht vertelt ons iets van God.  
Op hem zijn wij gericht.

Wij geven God's verhalen door.  
En wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal.

### **Schriftlezing(en): Johannes 20: 19 - 31 en Filippenzen 4: 1 - 20**

#### **Verschijningen**

*Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’*

*Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’*

*Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' Jezus zei tegen hem: 'Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'*

*Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.*

*Daarom, dierbare broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn in de Heer. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.*

*Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.*

*Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminlijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.*

### **Dankbetuiging**

*De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.*

*Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging van het evangelie begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Het ontbreekt mij aan niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.*

**Lied: ELB 79 vs. 1, 2 en 3**

Vrede zij u, vrede zij u,  
gelijk Mij de Vader zond, )2x  
zend Ik ook u.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.  
Mijn woord moet in u zijn, )2x  
dat maakt u vrij.

Ontvangt mijn Geest,  
heilige Geest. )2x  
Hij zal u leiden,  
weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,  
gelijk Mij de Vader zond, )2x  
zend Ik ook u.

**Preek**

**Lied: NLB 450: 1, 2 en 3**

1  
Verblijd u in de Heer te allen tijd,  
dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u,  
verblijd u, want de Heer is zeer nabij,  
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

2  
Wees niet bezorgd, maar bid en smee de Heer,  
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen,  
want Hij brengt in uw ballingschap een keer,  
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.

3  
Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft  
gaat alle redelijk verstand te boven.  
Hij die uw harten in zijn hoede heeft  
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.

**Mededelingen van de diaconie**

## **Geloofsbelijdenis (staande) lied: NLB 340b**

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle,  
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,  
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest,  
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden,  
wederopstanding des vleses  
en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen.

## **Gebeden**

### **Slotlied (staande): NLB 425 – Vervuld van uw zegen**

1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

## **Zegen:**